

משפחות שכולות יקרות, לוחמי חטיבה 600, חברי לנשק, אורחים !

שלושים וחמש שנים עברו מאז שלחמנו על קיומנו במלוא מובן המילה. השתתפנו באחת המלחמות האכזריות והגורליות של עם ישראל, עם חטיבתנו הצעירה שהוקמה רק כשנתיים לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים. היינו מיוחדים במספר דברים: בגילם הצעיר של אנשי החטיבה, בטנקים שלנו שהיו הטובים ביותר באזור כולו, במקצוענות - אנשי החטיבה היו בוגרי מלחמת ההתשה, סיימו אימון ותרגיל חטיבתי שבועות מספר לפני פרוץ המלחמה, בחוסר המקלעים ממנה סבלנו ( ועל כך במשך 35 שנים, אף אחד לא נתן את הדין בצה"ל), בגיבוש, חברות, בגרות, פרגון הדדי ששררו בחטיבה, בדבקות להשגת המטרה, במסירות אישית מיירבית לביצוע המשימות ובביצוען בצנעה, ללא ליווי עיתונאים וללא רעש תקשורתי.

לחטיבה חלק נכבד ביותר על בהגנה על המדינה. אזכיר רק את דבריו של משה דיין ז"ל, שר הבטחון דאז בפגישתנו בצומת "לקסיקון-טרטור": " טוביה, כך ובחטיבתך תלוי כעת קיומה של מדינת ישראל! יש לנו שלוש אוגדות בצד השני של התעלה, אם לא תחזיקו מעמד וראש הגשר ייסגר, שלושת האוגדות תהיינה מנותקות ללא הספקה, ואת המצרים אין מי שיעצור עד תל אביב".

ראש הגשר לא נסגר, במקום זאת הורחב מ - 4 ק"מ ל - 11 ק"מ על ידי החטיבה. שלושת האוגדות בצד המערבי של התעלה המשיכו לקבל הספקה גם דרך גשר הגלילים שהוכנס לתעלה על ידי החטיבה. ההספקה לגשר הגלילים הגיע דרך ציר עכביש או ציר טרטור ששניהם נפתחו על ידי החטיבה.... והמצרים לא יכלו להתקדם לעבר תל אביב.

כמה קל לתאר כל זאת כעת, בקיצור במספר משפטים - אך כמה קשה היתה מלחמה זו, אז, לפני 35 שנים, וכמה יקרה היא היתה בדם חברינו שנפלו מבינינו, בצמוד לנו. 119 מאנשי החטיבה נפלו, כולם היו חברינו הקרובים, חלק מהזמן הספיקו להלחם עמנו. מדי שנה מתכנסים אנו כאן לזכור אותם ולהיזכר בהם.

זו הפעם הראשונה - השנה הראשונה שנבצר ממני להשתתף עמכם בטקס קדוש זה ואני מצר על כך מאוד. כוונתי היתה להשתתף בסיוור שהיה מתוכנן לנובמבר השנה לאזורי הלחימה של החטיבה יחד עם הלוחמים והמשפחות השכולות. דחיית הסיוור לאחר שהוכנו זה מכבר לוחות הזמנים והוזמנו כרטיסי הטיסה גרמה לכך שלא עלה בידי להגיע ארצה כעת באוקטובר. אני תקווה כי הסיוור יצא אל הפועל במועדו הנדחה במרץ הקרוב בתקווה לפגוש במקום רבים מהלוחמים והמשפחות השכולות.

בשמי ובשמם של אנשי החטיבה אני מבקש להודות לחני, צוות העמותה הפעיל ואנשי החטיבה החדשה אשר עושים עבודה נפלאה במסירות, בטקט ובאיכות גבוהה, בכל הקשור לארגון הטקסים ופעולות אחרות של עמותת חטיבה 600. מקווים להנות מעבודה ברוכה זו עוד שנים רבות.

הרשו לי להביא לידיעתכם, בכנות רבה, עוד דבר קטן אחד - הרגשה אישית, שאולי אינה בעלת חשיבות בעיני הזולת אך לי הינה חשובה מהמעלה הראשונה - אני מלא סיפוק על שגורלי היה להקים את החטיבה מיומה הראשון ואני מלא גאווה שיצא לי לפקד על חברות אנשים נפלאה, אנשי חטיבה 600 במלחמה גורלית זו.

טוביה רביב